
God's kader

Hallo, Lezer-van-wie-we-de-naam-nog-niet-kennen, lees eerst **Johannes 4,19-24**;
Waar heeft Jezus het over?

Op een zeker moment vinden we Jezus in gesprek met een buitenlandse vrouw, iemand dus die God waarschijnlijk alleen van horen zeggen kent. Met haar heeft Jezus een eerlijk gezegd nogal merkwaardig gesprek, want het lijkt een beetje van de hak op de tak te springen. Er komen dan ook heel veel gespreksonderwerpen voorbij, die allemaal min of meer samenhangen met het thema 'wie ben je?'

Joh 4,24

We gaan nu niet het hele gesprek analyseren, daarvoor is het té veelomvattend. Want op het laatst brengt Jezus maar liefst vijf begrippen direct met elkaar in verband: 'aanbidden', 'geest', 'waarheid', 'Vader', 'God'. Dat is nogal wat! Maar waar hééft Hij het over? Voor ons is deze tekst misschien wat warrig, maar voor Jezus heeft deze tekst als geheel een duidelijke betekenis, en voor Hem is ook het verband met het gehele gesprek helder. Wij lopen misschien al vast bij de verschillende termen die Jezus gebruikt; hoe kunnen we dan tot de onderlinge samenhang komen? Waarom doet Jezus zo moeilijk?

Iedereen heeft een eigen referentiekader

Als we de vraag op deze manier stellen, leggen we de in feite de oorzaak van het probleem bij God. Maar is dat wel terecht? Bij communicatie ben je immers altijd *beiden* betrokken, de een als spreker, de ander als toehoorder. Lees als voorbeeld eens het volgende citaat:

'Ik was net te laat. Ik was dood, want ik had nog maar één oog. Ook weglopen had geen zin, want mijn trap liep dood. Dus deed ik het beste wat nog mogelijk was: ik knipte hem van achteren. Weliswaar leefde hij nog, maar zijn invloed op het midden was hij kwijt. Kon ik nu maar verbinden, dan leefde ik links.'

Vreemde tekst? Misschien denk je dat we zomaar wat rare zinnen hebben bedacht om je op een dwaalspoor te brengen. Nee, dit citaat is geen onzin. De spreker hiervan heeft een duidelijke en weloverwogen bedoeling. Probeer, voor je verder leest, voor jezelf eens te bedenken wat deze tekst betekent.

Ben je eruit?

Er geen moeilijke woorden in deze tekst; hoe komt het dan dat jij deze (waarschijnlijk toch) niet begrijpt? Dat komt doordat de spreker communiceert vanuit een bepaald referentiekader. Zolang jij dat referentiekader niet kent, ga jij zijn citaat proberen te begrijpen binnen *jouw eigen* referentiekader.

Wat je hier leest is een deel van een wedstrijdbeschrijving tussen twee spelers die het oudste bordspel spelen dat er bestaat: go. De termen 'oog', 'levend', 'knippen' en 'trap' gaan over bepaalde spelhandelingen. In feite vertelt de speler hierboven dat hij er helemaal niet zo goed voorstaat, maar dat hij misschien nog één mogelijkheid ziet om de schade voor zichzelf te beperken. Iedereen die het spel go kent, beschikt over het bijbehorende referentiekader.

Ditzelfde geldt voor het spreken van God. Als God spreekt, dan spreekt Hij heel duidelijk en weloverwogen - vanuit *zijn* referentiekader! Maar indien jij naar zijn spreken luistert vanuit *een ander* referentiekader - het jouwe - dan kun je de betekenis van God's spreken niet plaatsen zoals Hij die bedoelt. Jij gaat *jouw* invulling geven aan de termen 'geest', 'waarheid', enzovoort. Gevolg: je begrijpt niet geheel wat God je probeert te zeggen. Er ontstaat verwarring.

Jes 55,8-9

Efs 4,23
Rom 12,2

Amen probeert jou stap voor stap vertrouwd te maken met God's visie op de werkelijkheid waarin jij leeft. Maar dat vertrouwd-worden-met gaat niet 'zomaar even'.... dat is een proces. Een proces dat alleen kan plaatsvinden met jouw medewerking. Jij bent degene die de keuze maakt jouw eigen inzichten - je eigen referentiekader - los te laten om zodoende vertrouwd te worden met God's referentiekader.

Daartoe nodigen wij je van harte uit!

.... en nu jij.... je fundament

Mal 3,6
Jak 1,17

God verandert niet. Dat betekent dat zijn wil óók niet verandert. God's definities van bijvoorbeeld 'liefde', 'zonde', 'kerk' liggen vast. Hoe komt het dan dat wij mensen daar zoveel verschillende opvattingen over kunnen hebben, jij zelf misschien ook wel?

Het antwoord is: iedereen heeft een eigen referentiekader. Dat is geen veroordeling, maar een nuchtere constatering. Het resultaat is dat er veel verwarring bestaat, en dat is niet bevorderlijk voor de eenheid. Dat maakt het lastig God's bedoeling voor jouw leven te leren kennen. Want als de ene persoon je *dit* zegt, en de andere persoon *dat*, en je eigen indrukken zijn wéér anders, hoe weet je dan wat God tot je wil zeggen? Hoe weet je welke stem je het best kunt volgen?

1Ts 5,21

De vraag die onder dit alles zit is: waar zijn je gedachten, je opvattingen op gebaseerd? Je kunt daarachter komen door jezelf onder andere de volgende vragen te stellen:

- **Wat is jouw eigen inzicht precies?** Maak dat eens concreet. Hoe definieer jij 'liefde', 'zonde', 'kerk'? Schrijf dat eens op.
- **Waar is jouw inzicht op gebaseerd?** Welke rol spelen persoonlijke ervaringen hierbij? Wat is je bron? Of misschien zijn er wel meerdere bronnen? Op grond waarvan kies je die bron(nen)?
- **Hoe betrouwbaar is die bron?** Hoe weet je dat? In hoeverre heb je de betrouwbaarheid van je bron wel eens getoetst? En welke criteria gebruik je daarvoor?

Onze opvattingen (en dus ook de jouwe) ontwikkelen zich in een complex proces waarin vele verschillende invloeden een rol spelen. We zijn ons van deze invloeden niet altijd bewust, en dat leidt er toe dat er bij iedereen altijd wel wat 'onzuiverheid' binnen kan sluipen. Ook dit zeggen we niet om anderen te veroordelen, maar om jou waakzaam te maken. Niet alles wat van God lijkt te zijn is ook van God, en in het begin is het best lastig dat te onderscheiden. Maar naarmate je God beter leert kennen als Wie Hij is, kun je ook gemakkelijker zijn spreken herkennen. En dat wil je toch? Daar is immers iedereen bij gebaat.

In de eerste tien brieven van *Amen* ga je vanuit God's Woord vijf concrete 'geestelijke wetten' ontdekken, die je vervolgens ook gaat herkennen in de dagelijkse praktijk van je eigen leven. Op die manier ontdek je dat God's Woord 'werkt' - het is niet zomaar 'een mooie theorie daarboven', maar een daadwerkelijk leefbare praktijk hier beneden.

Deze vijf 'geestelijke wetten' stellen je in staat je geleidelijk God's referentiekader eigen te maken. Zo kun je gemakkelijker zijn spreken onderscheiden. Door tijd met Hem door te brengen leer je Hem - en jezelf - beter kennen, en wordt geleidelijk zijn liefde voor jou steeds concreter.

1Kor 13,10

Geleidelijk, want het is een proces. Met onze *Amen*-brieven willen we je daarbij ondersteunen. Je gaat ontdekken hoeveel rijker en mooier God's Woord is, en hoeveel méér er in het christelijk geloof verborgen ligt. Je gaat inderdaad God's definities van 'liefde', 'zonde', 'kerk' ontdekken. Dat maakt het een spannende en confronterende ontdekkingsreis, waarbij je veel nieuwe dingen gaat leren, maar ook gaat *afleren*. Dat laatste is vaak moeilijker dan het eerste, maar we beloven je dat het de moeite waard is. 'Als het volmaakte komt,' zegt Paulus, 'heeft het onvolmaakte geen nut meer.'

Joh 8,32

Wat Paulus 'het volmaakte' noemt, noemt Jezus 'de waarheid'. Dat impliceert dat er leugens in ons leven zijn die ons denken beïnvloeden.... Hoeveel heb jij ervoor over de leugens in jouw denken te ontmaskeren en in de volle waarheid te gaan leven? Wij kunnen die keuze niet voor jou maken. We willen wel eerlijk zijn. God zal je naar vele hoogtepunten leiden, maar hoe hoger het punt, hoe langer de klim. Opdat jouw toewijden en doorzetten je zoveel mogelijk opleveren, ondersteunen wij je met een degelijke voorbereiding en training. Het klimmen kunnen wij echter niet voor je doen - dat is aan jou.

Wij gunnen jou dat je tot volle ontplooiing komt. En hoe dieper je wortelt, hoe hoger je kunt groeien. Je bent het waard!

Wie weet tot ziens bij *Amen*. Je bent welkom.

PASTOR GERT
Pater Johan